



Erwin Kramer

Jongerenmobilisator bij Operatie Mobilisatie Nederland

Beste lezer,

Alweer een periode voorbij en tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Afgelopen periode is een drukke periode geweest voor Erwin. Veel werk, vaak een aantal dagen onderweg. Het werk voor jongeren op scholen, kerken en studentenverenigingen groeit. Erwin komt soms met bijzondere verhalen thuis, soms ook met een gebeurtenis die veel indruk heeft gemaakt. Hij zal hier zelf nog wel op ingaan. Meer en meer beseffen we dat het werk wat Erwin doet niet zonder uw ondersteuning doorgezet kan worden. Het gebed is daarbij de meest belangrijke motor. Daar waar een persoon zich inzet voor het koninkrijk van God, is hij meer interessant voor de vijand, uw gebed is daarom bijzonder belangrijk. Erwin mag veel jongeren vertellen over de liefde die de Heer voor ze heeft, dat ze het waard zijn om voor te gaan, dat ze bijzonder zijn, geliefd door God de Vader. Het is heel bijzonder om als thuisfrontteam te merken dat de roeping van Erwin invloed heeft op de groep die om hem heen staat. Een principe dat aansluit bij systeemodynamiek: alles hangt met alles samen. Het kan vergeleken worden met een babywagentje: een voortdurend bewegende constructie met touwtjes en balkjes waar figuurtjes aan hangen. In zo'n constructie is alles met elkaar verbonden. Wanneer er tegen één figuurtje wordt geblazen, komt de hele mobiliteit in beweging. Dit is zeker te merken in het systeem rondom Erwin. Als gezin bewegen we mee in zijn roeping, maar we zien ook vrienden die naast Erwin gaan staan in zijn bediening. Bijzonder om te zien hoe God werkt in de levens van mensen als 'de mobiliteit' in beweging komt.

Wij willen u bedanken voor uw gebed en financiële ondersteuning en hopen dat u dit ook het komende kwartaal weer wilt blijven doen. Bid voor kracht en energie, onderscheidingsvermogen wat wel en niet opgepakt moet worden, vrijheid om te spreken en te zingen, maar bovenal Gods bescherming.

Van het Thuisfrontteam



Erwins taak bij OM

De functie wordt "Jongerenmobilisator" genoemd. Hierin mag ik jongeren uitdagen uit te stappen in geloof. Dit houdt in dat ik kerken, scholen en events bezoek om jongeren aan te sporen stappen te zetten in hun geloof, actief te worden in de Gemeente van Jezus Christus en het evangelie uit te dragen.

Gebeds- & dankpunten:

Dank voor:

- Vrijheid in spreken en zingen
- Samenwerking met kerken, scholen en instellingen
- Veel jongeren die gehoord hebben van voor God

Bid voor:

- Kracht, energie en doorzettingsvermogen
- Onderscheidingsvermogen in taakopdrachten
- De jeugd in Nederland
- Tijd en energie voor de ETA

Sponsorconcert

Afgelopen 8 februari heb ik voor het eerst mijn 'eigen avond' gehouden. Onder de noemer Sponsorconcert heb ik middels popliederen, mijn eigen en christelijke liederen mijn verhaal kunnen vertellen. Deze avond was bedoeld om (jullie) mijn bestaande sponsors te bedanken en om nieuwe sponsors te werven. Het was een zeer geslaagde avond die, naar mijn idee, goed is ontvangen. Er is gelachen maar ook gehuild! Wat bijzonder was het om te zien dat u zo meeleeft!! Mijn oprechte dank voor uw aanwezigheid en wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar.



Praag

In Januari werd ik door een goede vriend van mij benaderd om mee te gaan met Next Move.

“Next Move is een beweging van christelijke sporters, net als Atletes in Action. We zijn dol op sport en geloven dat God elk mens en dus elke sporter liefheeft. Dat houden we niet voor onszelf maar delen we graag met iedereen in de sportwereld, omdat we het hen ook gunnen. We moedigen christelijke sporters aan om hun sporttalent ten volle in te zetten en terwijl ze dat doen, hun relatie met God te laten spreken door houding, woorden en gedrag. Tegelijk bieden we elke sporter de mogelijkheid om het christelijk geloof zelf te ontdekken.”

Deze vriend is werkzaam bij Next Move en vroeg mij mee als geestelijk begeleider. We vertrokken met een aantal auto's en 3 teams naar Praag om daar mee te doen aan een internationaal zaalvoetbaltoernooi. Ik was verantwoordelijk voor 1 van de 3 teams en hield met hun ook Bijbelstudies. Het is erg gaaf om te zien wat sport los kan maken bij jonge kerels. En ja, dan heb ik het over enorm fanatieke kerels die ook als ze mee gaan met een christelijke organisatie toch nog weten te flippen op de scheids en spelers om zich heen. Het was gemakkelijk om te zien hoe sommige van hen helemaal uit hun plaat gingen bij een verkeerde beslissing van de scheids. Maar wat nog mooier was om is dat, naar mate het toernooi vorderde de felheid afnam en er ruimte kwam voor een andere houding. We hebben het met de jongens gehad over aanbidding in je sport. Het is heel bijzonder om te merken dat het binnenkomt, gewoon door je eigen ervaringen te delen en met ze te bidden.

Het was heerlijk om te mogen genieten van sport en gezelligheid en daarin jonge mannen te zien groeien in geloof. Een waar voorrecht!



Worshipleaders equipment

In de voorjaarsvakantie, direct na het weekend in Praag, ben ik afgereisd naar Zaventem België om hier een training te volgen gegeven door medewerkers van OM. Een week lang kreeg ik les in aanbidding, leiderschap, discipelschap en muziek. Samen met nog 13 anderen afkomstig uit heel Europa, mochten we stilstaan bij de verschillen in kerken en culturen en hoe wij als aanbiddingsleiders daar invloed op hebben. Dat wat mij het meest is bijgebleven is dat we bewust moeten zijn van de cultuur van de kerk. De kerken waar we komen om te zingen en in mijn geval

spreken. Door verschillende cases te bespreken kwamen we erachter dat kerken in Europa erg verschillen.

Het was een leerzame en gezellige week. In mijn ontwikkeling als aanbiddingsleider helpen weken als deze enorm. Contact met anderen die in het "zelfde schuitje" zitten, frustraties delen maar vooral de liefde voor muziek en Gods gemeente, zijn zaken die we besproken hebben. God is aan het werk in Europa en er is niets méér bemoedigend dan dat aan den lijve te ondervinden!

Spelcircuit op scholen en in kerken

Middels een spelcircuit mag ik op scholen, kerken en studentenverenigingen jongeren met mijn eigen verhaal (en liederen) vertellen wat God heeft gedaan in mijn leven. Vanuit mijn eigen beleving en ervaring, hoe God me heeft geroepen, hoe God mijn pijn en verdriet gebruikt om me te vormen, mag ik de liefde van de Heer Jezus uitdragen. Het vertellen over Gods liefde op eigentijdse manier -verbonden aan mijn eigen verhaal- raakt jongeren. Het lied "je bent het waard om voor te sterven, je bent het waard om voor te gaan" breekt harten open. We starten zo'n dag of avond met een openingsspel een vorm van estafette, het team dat uiteindelijk heeft gewonnen, blijkt niet gewonnen te hebben. Het gaat uiteindelijk om de sleutel tot een schat. De groep die (niet) gewonnen heeft krijgt een sleutel tot de schat. Deze groep mag de keuze maken of ze de schat zelf houden of dat ze deze gaan verdelen met elkaar. Hierna gaan we middels een gesprek door op wat er gebeurd is. We vertellen over de schat die God voor hen klaar heeft liggen. We laten met ons eigen verhaal zien dat we deze schat niet voor ons zelf houden, maar graag delen met anderen.



Tijdens een van deze spelcircuits op een avond besloten we als groep ergens een hapje eten te halen. Op de terugweg naar het appartement van een collega van me, kwamen we een jongen tegen die een wanhopige indruk op ons maakte. We besloten met deze jongen te praten en kwamen er al heel snel achter dat hij op dat moment van plan was zichzelf van het leven te beroven. We hebben hem meegenomen naar het appartement en lang met hem gesproken en uiteindelijk gebeden. Deze jongen hebben we bij de Heer mogen brengen, hulp geregeld en zo met de hulp van de Heer kunnen voorkomen dat hij over zou gaan tot zelfdoding. Dit verhaal heeft diepe indruk op me achter gelaten. De Heer heeft ons bewust naar die stad gebracht om deze jongen verder te kunnen helpen. Heel indrukwekkend en bijzonder om Gods leiding op deze manier te mogen ervaren.

Teenstreet@home

Samen met mijn vader, broer en een aantal vrienden mochten we de worship op teenstreet@home doen. Het thema was 'ready for the King' Wat was het enorm gaaf om met mijn vrienden en familie dit weekend jongeren mee te nemen in aanbidding. Het allermooiste moment was te ervaren dat de zegen die wij mochten uitdelen weer terug kwam bij de muzikanten zelf. Ik heb genoten van de momenten waarop wij als team met elkaar mochten zingen en vertellen van God. De sfeer binnen het team was bijzonder goed. Heel bijzonder hoe een van onze teamleden opnieuw Gods liefde mocht ervaren en door dit weekend weer dichter naar God is gegroeid. De jongeren hebben het fantastisch gevonden. Op zaterdagmiddag mocht ik een workshop geven over aanbidding. Ik mocht ze



vertellen dat aanbidding een lifestyle is. Aanbidding stopt niet na de dienst, maar doe je overal in je leven. God is overal bij je en loopt met je mee. Een grote groep tieners heeft dit weekend (soms opnieuw) een keuze gemaakt om de Heer centraal te zetten in hun leven. Enorm dankbaar kijk ik terug op een gaaf weekend. Ik ben dankbaar dat ook mijn vrienden en familie zich wilden inzetten voor de tieners en dit zelf als zegen hebben

ervaren.

ETA

In september ben ik gestart met een theologiestudie aan de ETA. Deze studie is een deeltijdstudie waarbij de lesdag op zaterdag is. Toen ik me aanmeldde voor de studie had ik onvoldoende zicht op mijn taken en tijden die ik moest inzetten. Nu merk ik dat ik juist veelal in de weekenden ingezet wordt om te spreken en te zingen en door de week op de spelcircuit. Dit betekent dat mijn wens om de studie te doen lastig te combineren is met dit werk. Het belang van een theologische achtergrond voel ik nog steeds. Wilt u voor me bidden dat ik naast mijn werk voor OM ook tijd en ruimte vind om te leren en me in te zetten voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Er zijn erg veel leuke taken, weekenden en dagen waarvoor ik gevraagd wordt. Heel erg leuk en ik ben heel dankbaar dat God me gebruikt. Ik moet nog leren om te kijken wat ik wel moet en kan oppakken en wat ik mag laten liggen. Voor nu betekent dit dat ik de theologiestudie op afstand moet gaan doen. Heel erg spannend want dit houdt in dat ik vanuit zelfdiscipline de studie moet gaan vormgeven en juist dat stukje, de discipline, is niet altijd voldoende aanwezig.

Komend kwartaal

De komende tijd lijkt, zoals het nu staat, iets rustiger te zijn in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. We (OM) gaan voornamelijk door met wat we zijn begonnen m.b.t. kerkelijk werk. Daarnaast lopen er nog een aantal lijntjes met scholen in het Noorden maar daar kan ik nog niet veel over schrijven. Voor mezelf ben ik nog steeds zoekend naar mijn rol binnen OM, zoekend welke taken ik op me neem en welke rol mijn talenten daarin mogen spelen. Als ik er niet om denk ben ik de hele week met en voor OM aan het werk, daarin moet ik leren keuzes te maken in mijn taken en ambities. Mijn vraag aan jullie is: bid hiervoor. Ondanks dat ik nu een tijd bezig ben is het nog

steeds spannend. Ik merk nu ook hoe lastig het soms is om te werken voor een stichting als OM. Alle bewondering en lof voor mijn collega's. Tegelijk voel ik soms dat ik me aan bepaalde dingen en gewoonten irriteer en staan dingen me tegen. Ik begrijp heel goed dat dit bij elke baan zo is maar ook hiervoor vraag ik gebed!

We zijn gestart met de voorbereidingen voor het grote Teenstreet in Duitsland in de zomervakantie. Een behoorlijke klus om voor de jongeren in Europa weer een mooie opbouwende week te organiseren. Een aanrader voor uw tieners om daar naar toe te gaan!!

Daarnaast komen ook de uitnodigingen om te spreken en te zingen in verschillende kerken, mooi om te merken hoe de Heer ook dat onderdeel van mijn werk zegent.

Afgelopen tijd heeft God mij en het werk om me heen meer dan gezegend. De motivatie om door te gaan is er en is zelfs verstrekt door alles wat ik voor mijn ogen zie gebeuren. God verdient alle eer en glorie voor alles wat er gebeurt. Ik kan ook u alleen maar aanmoedigen om stappen te blijven zetten in geloof want ik zie telkens weer dat God dat wil en het zegent en dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt.

Van VW naar Fiat

Begin maart moest mijn auto, VW Fox, voor de keuring. Deze keuring viel nogal tegen, sterker nog hij kwam de keuring niet door. Het probleem was wel op te lossen maar dat zou betekenen dat er een groot bedrag uitgegeven moest worden aan de reparaties en dat was de auto eigenlijk niet meer waard gezien deze uit 2006 komt met ruim 250 000 op de teller. Ik ben toen gaan kijken naar een andere auto en kwam uit op een Fiat Punto. Toen kwam probleem 2, ik had eigenlijk niet voldoende geld voor de auto die ik nodig had. Omdat ik meer dan 35000 kilometer per jaar rijd is een diesel erg wenselijk. Ik heb toen erg getwijfeld om te doen wat ik heb gedaan. Na overleg en veel gebed heb ik de vrijheid genomen om een aantal sponsors te bellen. Ik heb ze dit verhaal voorgelecht en ze hebben me geholpen. Daarnaast ontving ik van een aantal mensen een geldbedrag zonder dat ze dit verhaal kenden, een geweldige zegen, zo ontving ik het resterende bedrag dat nodig was voor de aanschaf van een veilige en betrouwbare auto, de Fiat Punto. Het is lastig om in een klein bericht u inzicht te geven in hoe bijzonder dit proces is geweest. Hierin heb ik enorm Gods zegen en bevestiging ervaren om vooral door te gaan met mijn werk. Ik weet me geen houding te geven met deze auto, zo, zo dankbaar ben ik voor dit wonder, want dat is het!

Support:

Steun het werk van Erwin bij OM

Willen jullie biddend overwegen of je voor een bepaald bedrag (liefst per maand) mij in ieder geval een jaar zou willen ondersteunen. Als u wilt geven ga dan naar mijn persoonlijke doneerpagina:

<https://fs17.formsite.com/OperatieMobilisatie/form105/fill?2=Erwin+Kramer>

*Steun het werk
van Erwin!*

